

# Turbo Terttunator vill bli rockstjärna



Det var en gång en liten röd tomat som hette Turbo Terttunator. Turbo föddes i ett rofyllt, varmt växthus ur blomman på en tomatväxt. Plötsligt en dag dök han upp på rankan som en fortsättning på den långa raden av systrar och bröder.

Trots att Turbo kom från en stor familj var han en stor personlighet. Han älskade allting som var spännande – mest av allt rockmusik! Redan som liten brukade han ivrigt lyssna på Metallicas och Iron Maidens musik som dundrade på i hörlurarna på trädgårdsmästaren som skötte tomatodlingen, och framför allt på de grymma basgångarna som flödade ut ur hörlurarna. Turbo hade gungat med i takt med musiken så häftigt och med sådan inlevelse att systrarna och bröderna hade varit tvungna att hålla i sig med alla krafter.

Nu och då brukade trädgårdsmästaren ta en vilopaus och luta sig tillbaka mot tomatlådorna och titta på videosnuttar i sin mobiltelefon. Då passade Turbo alltid på att tjuvtitta bakom hans rygg. Han beundrade alla konsertinspelningar och musikvideor och följde med ögon stora som tefat hur basisten spelade grymma mullrande solon på scenen.

”Jag ska bli basist!”, sade Turbo för sig själv.

Trädgårdsmästaren hade nog lagt märke till tomaten som gungade och svängde i takt med musiken bakom honom, och även om han inte riktigt trodde sina ögon hade han en dag lagt en miniatyrmodell av en basgitarr vid Turbos kruka. På den hade Turbo när ingen människa fanns i närheten övat de basgångar han så många gånger hört. Hans syskon fick stå ut med en massa buller och muller under övningspassen, men Turbo lärde sig mer och mer och började faktiskt bli ganska skicklig.

En dag kom trädgårdsmästaren fram till deras odlingslåda igen för att hålla sin traditionella kaffepaus. Han lutade sig bakåt mot lådan, tog en slurk kaffe och öppnade en ny rockvideo på YouTube. Men innan videon började visades följande reklam på skärmen:

”Kan du sjunga eller spela ett instrument? Är du en blivande stjärna? Programmet Stara kommer till stan! Kom och provsjung eller provspela för oss imorgon klockan nio på stadshuset! Alla är välkomna”. Så lydde reklamen, och i bakgrunden spelades det rockmusik.

Turbo blev så inspirerad av reklamen att han bara skakade – en talangjakt! Kunde det här vara Turbos chans?

”Jag måste komma dit. Och de sa ju att alla är välkomna”, tänkte han.

Då steg trädgårdsmästaren upp och fortsatte sitt arbete. Han lade Turbo och hans syskon i en liten kärra. Från kärran lyftes tomaterna upp i en paketbil, och så började resan mot stan. Turbo kramade krampaktigt sin basgitarr som han hade lyckats fånga med sig i sista sekund. Men om en stund somnade han av det jämna motorljudet från bilen med basgitarren i sin famn.

När dörrarna till paketbilen slutligen öppnades och lådan bars ut i dagsljus vaknade Turbo. Ovanför sig såg han den strålande vackra himlen. Så kom de genom en dörr, sedan en dörr till och därefter ännu en tredje dörr. Slutligen lades lådan ner på bordet.

”Hälsningar till Stara-programmets personal från Naattila gård!”, sade trädgårdsmästaren, som hade burit in lådan.

## (...Turbo Terttunator vill bli rockstjärna)

Trädgårdsmästaren hade precis burit in Turbo och hans släktingar till köket i stadshuset! Det stadshus där provspelningarna för Stara-programmet för närvarande pågick.

Turbos syskon, föräldrar, kusiner och småkusiner insåg att Turbos stund i rampljuset hade kommit. ”Turbo, det är det här du är gjord för – skynda dig!”, manade de på honom.

Turbo förstod att han äntligen var på rätt plats i rätt tid. Nu kunde han bli en basist. Det gällde bara att våga ta steget ut!

”Okej, jag ska försöka!” Turbo kände kämparandan växa inom sig och fattade tag i basgitarr. Med släktingarnas hjälp klättrade Turbo upp på kanten av lådan. Han tittade en sista gång över axeln på alla uppmuntrande blickar och hoppade sedan ner på golvet. Han kikade framför sig: han såg en massa ben, gitarrlådor och sjungande människor överallt. I hörnet fanns en dörröppning, där en kvinna i Stara-blus släppte in en person i taget. Turbo insåg att det var där man kom upp på scenen.

Turbo kilade iväg som en pil och sprang slalom mellan alla ben fram till dörröppningen, in genom dörröppningen, förbi den provsångare som höll på att gå upp på scenen, och så stod han plötsligt framför mikrofonen.

Turbo tittade upp mot publiken. Han höll på att svimma av nervositet när han såg den stora folkmassan. Med skakande händer plockade han upp den minsta sladden han kunde hitta och koppelade sin basgitarr till förstärkaren. Så tog han det första ackordet.

Domarna fattade ingenting – de hörde ljudet, men de såg ingen på scenen. TV-kamerorna zoomade och zoomade. Slutligen kunde man på skärmen bakom scenen se en liten, darrande tomat. Publiken exploderade i skratt, och domarna tittade förbluffade på varandra. Vad i all världen gjorde en tomat scenen?

Turbo kände sig halvt förlamad av spänning. Och nu skrattade publiken dessutom åt honom! Det här var lönlöst. Turbo lade ner sin lilla basgitarr på golvet och tittade en sista gång på publiken innan han skulle lämna scenen.

Men då föll hans blick på ett bekant ansikte – trädgårdsmästaren! Den bekanta rockfantasten såg på honom med ett stolt och uppmuntrande leende på läpparna och samma, bekanta hörlurar runt halsen. Trädgårdsmästaren nickade åt Turbo som för att säga ”Kom igen, du klarar det!”.

Då tog Turbo mod till sig: nu skulle han minsann ge järnet!

Han tänkte på hur stjärnbasisten i Metallica brukar stå, intog samma framåtlutade, bredbenta ställning och drog igång med de grymmaste basriffet han kunde. Något liknande hade aldrig tidigare hörts på Stara-scenen!

Domarna tappade hakan och publiken slutade skratta. Turbo körde på för fullt ös och klämde som avslutning ännu till med de sista övertygande ackorden – ”TAN-TAN-TTAA”! Så bugade han djupt och glodde nervöst ner på sina tår.

En stund var det dödyst i salen. Sedan exploderade publiken i en rungande applåd! Domarna gick med i de vilda applåderna och ställde sig upp för att visa hur förtjusta de var! Trädgårdsmästaren hurrade och visslade åt Turbo som för att gratulera honom. Turbo kunde inte tro det var sant.

Och när publiken slutligen lugnade sig yttrade huvuddomaren de orden i sin mikrofon som fick Turbo Terttunator att rodna av lycka:

”En ny stjärna är född.”

→ **Barnen lär sig om:** Matens ursprung, värdet att sträva efter en dröm, mod, passion och hobbyer, sensmoralen ”liten kan vara stor”

→ **Anvisningar till fostraren:** Diskutera med barnen om vilka drömmar de har och hur de kan sträva efter att uppfylla dem.